



Heemkundekring  
De Vlasselt

Terheijden - Wagenberg - Langeweg

## NIEUWSBRIEF 2 2024

### 80 JAAR BEVRIJDING

De heemkundekring schenkt hier natuurlijk aandacht aan met een uitgave van een Vlasseltboekje. Heeft u een foto of een verhaal over de oorlog of bevrijding van uw vader /moeder of opa/oma ,dat u de moeite waard vindt om anderen deelgenoot hiervan te maken ? Laat het ons weten via [secretariaat@vlasselt.nl](mailto:secretariaat@vlasselt.nl) . Er zijn al enkele interviews afgenomen ,die gepubliceerd worden in dat boekje.



### JAC SCHETS EN DE EENDENKOOI

Jac Schets die onlangs is overleden heeft in zijn erfenis geld nagelaten aan de vrijwilligers van de eendenkooi .Bij heel hoge uitzondering geeft Staatsbosbeheer toestemming aan de vrijwilligers om een tuinmeubelset van dat geld te plaatsen in de eendenkooi met een naamplaatje erop .Vermoedelijk is het in het najaar te bewonderen.

### TROUWFOTO'S

In 2025 willen we weer een trouwboekje uitgeven .Nummer 3 van de serie "Zo zijn we getrouwd". Er komen geregeld trouwfoto's binnen maar nog te weinig .U hoeft geen autochtone Terheijdenaar te zijn .U hoeft niet in Terheijden , Wagenberg of Langeweg geboren te zijn of te wonen maar liggen uw roots wel in een van de dorpen ,dan kunt u een trouwfoto sturen met naam ,datum naar [devlasselt@gmail.com](mailto:devlasselt@gmail.com) of in de bus doen Hoofdstraat 161 of Liedekerkestraat 16.U krijgt natuurlijk de foto retour. Wilt u weten hoe zo'n boekje eruit komt te zien ,kijkt u dan op de site [www.devlasselt.nl](http://www.devlasselt.nl) onder de kop publicaties.

### KEES PELLENAARS

Waarom Kees Pellenaars ?  
Kees Pellenaars is geboren en getogen in Terheijden en de eerste Nederlandse wielrenner ,die wereldkampioen op de fiets geworden is in 1934.  
Lees dit boekje ,ook al heeft u geen interesse in wielrennen ,er staan genoeg andere leuke dingen .ook komt er nog een sculptuur van Kees ergens in Terheijden. Hierover is de Vlasselt nog in overleg met de gemeente

### KLEPPEREN

Kent u iemand die nog redelijk kan klepperen. We willen graag van dit vergeten muziekinstrument een opname maken en op de site plaatsen.er zijn nog ongeveer 200 kleppers op voorraad .Op de Traaierie kunt u een setje ophalen en een demonstratie geven als u dat wil.

### IDEEËNBUS

Mocht u als bescheiden lid een leuk idee hebben ,waar de heemkundekring misschien iets aan heeft of mee kan doen ,schroom niet en laat het één van de bestuursleden weten of mail het naar het secretariaat .

### WICHELROEDECURSUS

Als u de behoefte voelt om meer over wichelroede lopen en aardstralen wenst te weten.Er komt een cursus bij voldoende deelname.  
Voor inlichtingen en opgave kunt u zich melden bij de voorzitter Johan 076 5934770.

### WEBSITE

Kijkt u weleens op de site. Het wordt steeds meer de moeite waard. Er staan inmiddels weer nieuwe artikelen op, waaronder enkele interviews .Heeft u bijvoorbeeld het interview al gelezen Van Gonny Netten inwoner van het toenmalige Driekoningenoord, het woonwagenkamp aan de Terheijdenseweg met leuke foto's .Inmiddels bijna 2000 keer gelezen.

### AGENDA

|              |  |
|--------------|--|
| 21 september | Familiedag bij Fam van Bragt van Beek in Wagenberg |
| 25 oktober   | Vlasseltquiz in de schuur bij Fam. Bax Lievens     |
| 6 november   | Baomusavond  |
| 10 november  | Fietstocht   |

### E-mailadres.

Heeft u deze nieuwsbrief op papier ontvangen en u heeft wel een e-mail adres. Geef dit dan a.u.b. door aan [secretariaat@devlasselt.nl](mailto:secretariaat@devlasselt.nl) onder vermelding van uw huisadres. Zo maakt u ons en het milieu blij.

Contactadressen: [secretariaat@devlasselt.nl](mailto:secretariaat@devlasselt.nl) of telefoon 076-5934770 Johan Bax

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [marietbaxlievens@hotmail.com](mailto:marietbaxlievens@hotmail.com) toe aan uw adresboek.